



Udviklingsplan for Gylling og omegn



Udarbejdet 2018 af Lokalrådet for Gylling og omegn.

Indholdsfortegnelse

Forord

Foreninger

Kulturliv

Digital verden

Handel og erhverv

Trafik

Kirken

Skoler

Natur

Focus 1: Adgang til naturen

Focus 2: Trafik og transport

Focus 3: Gylling Mølle

Efterord

Forord

Gylling ligger, hvor Gylling altid har ligget.

Arkæologer og frivillige har fundet spor fra Vikingetiden, Bondestenalderen, Bronzealderen og Jernalderen, og vores kirke blev bygget i 1200-tallet, så her har boet mennesker længe. Landsbyen har i alle årene været præget af landbruget.

Vi, der bor her, er glade for at bo her, for her er roligt og trygt. Man kender hinanden på godt og ondt og holder øje med hinanden på den gode måde.

På de kommende sider har vi beskrevet de emner, som vi i vinterens løb har drøftet på en række møder på Gylling Skole. Der vil altid være mange ting at udvikle på, men vi har valgt tre områder, som vi især vil bruge kræfter på de næste par år.

Vi vil med denne udviklingsplan gerne give nogle bud på, hvordan vi kan bevare og udvikle Gylling som et godt sted at bo og leve - og udviklingsplanen er skrevet af Gylling Lokalråd efter vinterens dialog med Gyllings indbyggere om, hvad vi i fællesskab ønsker for byen.

Planen skal tænkes som oplæg til videre debat mellem borgerne og med Odder kommune om Gyllings udvikling.

Planen får intet årstal på som endemål for, hvad vi håber på at få gennemført, for vi håber, at der ikke går så mange år, før gode borgere igen vil kigge på, hvor Gylling bevæger sig hen.

Foreninger i Gylling

Gylling har gennem tiden været rig på foreninger. En del af foreningerne er forsvundet og andre er kommet til. Foreninger er forsvundet, fordi grundlaget er væk. Andre er kommet til, fordi et nyt behov er opstået.

Førhen havde foreningerne medlemmer med baggrund i den befolkning, der var i Gylling og omegn. Bevægelsesmønstret dengang var noget andet end i dag. Dengang for ca. 100 år siden var trafikmønstret baseret på nærområdet. Busser, biler og fjernsyn eksisterede ikke i så stor udstrækning som nu, hvilket betød, at man baserede sin fritid i nærområdet. I tråd med resten af landet opstod der foreninger, der havde betydning for de beboere, der boede i nærområdet. Foreningerne samlede folk med de interesser, man havde dengang. Håndværkere samlede sig i håndværkerforening og borgerne i borgerforening. Jagtforeningen, Gymnastikforeningen og Boldklubben forenede sig og afholdt forskellige aktiviteter for deres medlemmer.

Udviklingen i Gylling og omegn forandrer sig, som det gør mange andre steder i landet. Befolkningen indretter sig efter de vilkår, der er. I Gylling og omegn har udviklingen inden for den offentlige trafik ændret sig væsentligt de sidste 25 år. Plejehjemmet er væk og mange små butikker er væk. Det bevirker, at befolkningssammensætningen i byen og oplandet har forandret sig. Gennemsnitsalderen er faldende. Der er kommet et andet grundlag for at drive forening i byen.

Pensionistforeningerne og foreninger med idræt og bevægelse blomstrer, hvorimod andre har svært ved at drive forening, fordi interesserne er ændret.

Skal vi bevare det gode foreningsliv i Gylling og omegn, skal man nok se lidt på en fremtid, hvor man arbejder mere sammen og sammenlægger foreninger, der har sammenfaldende ting i deres virke. Eksempelvis kan man samle alle foreninger, der har med motion og bevægelse at gøre. Alle foreninger, der har en kulturel vinkel, burde måske samle deres foreninger. Måske skal man arbejde hen på en foreningsmodel, der har en paraplyorganisation øverst og så små underafdelinger. Idræt, kultur og underholdning kan være et eksempel på, hvad der ligger under den paraplyorganisation. Denne form for opbygning er en styrkelse af foreningslivet i Gylling og omegn. Man belaster ikke de samme personer så meget som i dag, hvor mange sidder i bestyrelser i forskellige foreninger. Det kan også være positivt i den retning, at vi måske kan tiltrække nogle flere til byen. Vi kan stå stærkere og mere tiltrækkende med større enheder. Vi kan måske stå stærkere, når der skal ansøges om penge eller lignende, f.eks. når vi beder kommunen eller andre om penge til nogle store events, til evt. at få råd til at bygge en hal eller andre faciliteter til gavn for os alle i Gylling og omegn.

Kulturmiljøer i Gylling

Ud over skolen har Gylling to andre institutioner i byen, der bør være omdrejningspunkt for Gylling og omegn: Gylling Mølle og Gylling Forsamlingshus.

Gylling Mølle har så meget historie og er bevaringsværdig, som en fortælling om et forsvundet kapitel i Danmarks historie. En historie som generationer efter den nuværende bør indvies i. Forsvinder møllen, er den fysiske del af historien ude. Sammenholdt med Odder Kommunes Bosætningspolitik er det oplagt, at alle sejl sættes til for at bevare møllen. Her bør kommunen inddrages noget mere, så man indser, at det gavner både kommunen og resten af Danmark at bevare møllen.

Gylling Forsamlingshus har også en lang historie. Mange i Gylling og omegn har betrådt gulvet i huset. Fester, banko, teater, musik og møder har fundet sted. Forsamlingshuset er et samlingspunkt for egnen og skal bestå mange år endnu. Beboere og foreninger skal stå sammen om huset for at bevare grundlaget for huset.

De to institutioner + skolerne kan evt. åbne op for kunst. Kommunen har en stor vandreudstilling, man evt. kan trække til byen. Kunstnere kan også få mulighed for at lave udstillinger, hvis tingene gøres interessante nok.

Gylling Efterskole har med deres forholdsvis nye hal et godt sted for mange forskellige aktiviteter. Sport, musik og teater kunne sagtens afholdes her i de smukke omgivelser.

Der er med de faciliteter, der er i byen, grundlag for med jævne mellemrum at afholde en form for "åben by" arrangement. Skolen, forsamlingshuset, efterskolen, Dagli'Brugsen, kirken, møllen og alle i byen, der har lyst, kan gå sammen og afholde en event med musik, mad, teater og fremvisning. Det kan være en dag, hvor nye bydes velkommen. Det kan være dagen, hvor man slår et slag for Gylling og omegn som et godt sted at bo.

Digital verden

Gylling og omegn skal udnytte det digitale område til at promovere sig. Byen har tidligere gjort tiltag til at lave en fælles hjemmeside. De er alle ebbet ud uden synderligt godt resultat. I år 2017 er der oprettet fælles facebook-sider. Adskillige foreninger har deres egen hjemmeside. Det er svært at fange egnens beboere til noget konkret.

Derfor har Gylling Kulturforening nu oprettet en fælles hjemmeside, hvor alt informativt, der kan gavne borgerne i byen og omegnene er tilgængeligt - om man kommer i Brugsen, eller om man sidder derhjemme ved sin egen pc eller med sin mobil. Foreninger og skoler m.m. har mulighed for at lægge ting, der er relevante for andre, ind på den fælles hjemmeside. Der er mulighed for at lægge historier ind om ting, der sker i byen og omegnen. Vi skal have det positive frem. Den gode hverdagshistorie. Det kan f.eks. være en naturoplevelse, man har og gerne vil forevige til andre.

Målet er også at få de mange små, mellemstore og store virksomheder med i samarbejdet omkring en fælles hjemmeside. På den måde kan vi via den fælles hjemmeside brande Gylling og omegn.

Desuden kan der være et link til andre foreninger, kommune, ejendomshandlere, turistkontor m.m.

Sideløbende kan man bevare facebook-siderne, hvor alt det mindre "lødige" kan findes.

På 2 storskærme i Brugsen kan man følge med i hvilke begivenheder der foregår i byens foreninger m. m.

-

Handel og erhverv

For 100-200 år siden var der et rigt handels- og erhvervsliv i Gylling og omegn. Landbruget var langt den mest dominerende arbejdsplads i området. Det gav grobund for mange andre små erhverv: Sadelmagere, smede, købmænd, banker, malere, tømrere, snedkere, bødkere m.v.

Siden da er der sket en markant ændring inden for handelslivet. Mange små landbrug er væk. De er erstattet af færre store landbrug, der ikke længere har brug for den lille håndværker. Tømrerfirmaer, banker og købmænd er samlet i større enheder, hvor tendensen har været at samle sig i de store byer.

Tilbage i Gylling og omegn har vi en stor smedefabrik, enkelte små håndværkere og hjemmearbejdspladser. Uden for byen har vi nok egnens største arbejdsplads Narayana Press. Et stort og anerkendt trykkeri. Ved siden af driver det et økologisk landbrug og gartneri. En arbejdsplads der tiltrækker meget arbejdskraft fra omegnen.

I byen har vi Dagli'Brugsen tilbage. Det er væsentligt at fastholde den tilbageblevne butik og prøve at bevare de virksomheder, der stadig er i byen.

Dagli'Brugsen er til gavn for byen, fordi den fastholder en kultur i byen. Den gør det muligt at fastholde folk i byen. Den letter dagligdagen for de indbyggere, der har svært ved at komme væk fra byen.

Bevarelse af Dagli'Brugsen beror på, at borgerne i byen og omegnen lægger en del handel i butikken. Støtter man op om butikken, kan den bevares ud i fremtiden. Måske kan butikken få lov til at handle andre steder end i Kvickly (som driver butikken), så priserne kan holdes nede. Institutioner og foreninger skal have lov til at handle lokalt. Måske skal butikken gå mere den digitale vej, og i forbindelse med den fælles hjemmeside udnytte den til videre markedsføring. Måske kan der tilknyttes frivillige til Dagli'Brugsen, så det er muligt at køre varer ud til borgere i omegnen.

For andre lokale erhvervsdrivende sker der hele tiden en udvikling. En forladt bygning kan hurtigt skabe forfald i en by. Derfor bør man støtte op om nye aktiviteter i de forladte bygninger og lokaler. I samarbejde med kommunen og andre, skal man undersøge muligheder for udvikling i de forladte lokaler. Små erhverv, hjemmearbejdspladser, iværksættere og fritidsaktiviteter kan overtage lokalerne, så der bevares et liv i lokalerne og de ikke går i forfald.

Trafikken i Gylling

Trafikudviklingen er ikke gået Gylling og omegn forbi. Mange busforbindelser er forsvundet. Mange med to biler i garagen er kommet til. For andre er det blevet svært at komme væk fra Gylling og omegn for at besøge familie, tandlæge, læge og andre offentlige ting uden for Gylling og omegn. Vi har oplevet sammenlægninger inden for skoleområdet, der har givet et andet trafikmønster. Vi har fået større enheder i landbruget, der giver større og tungere trafik.

Derfor er det vigtigt, vi i fremtiden arbejder for flere tiltag i og omkring Gylling. De bløde trafikanter kan hjælpes med den nye cykelsti til Ørting. Her kan cyklister hjælpes sikkert frem og tilbage, om man er skolebarn fra Ørting til Gylling skole, eller om man er cyklist for at komme til bussen i Ørting, der kører til Odder og Horsens. Den skal forbinde Gylling med cykelstien fra Ørting til Odder.

Vedrørende den øgede trafik af små biler burde der laves nogle tiltag, så trafikken dæmpes i hele byen, nu da der er flere børn i byen. Man burde gå i dialog med landbruget om forslag til mageskifte landmændene imellem, så vejene slipper for noget af den tunge trafik.

Der skal slås et stort slag for FLEX-trafikken. Kommunen, hjemmesider og andre info-muligheder skal i gang for at give information om den mulighed for transport, der er opstået i kølvandet på nedlukning af busserne.

Delebiler er også en mulighed for en diskussion. Ligesom køre-sammen-mulighederne bør undersøges. Måske kan man udnytte en eventuel fælles hjemmeside til denne form for information og aftaler.

Gylling kirke

Gylling kirke har en lang historie, der strækker sig helt tilbage til 1100-tallet, hvor den ældste del af kirken er opført. Våbenhuset og det særprægede styttetårn er opført i 1500-tallet. Kirkeklokken stammer tilbage til 1350-tallet. Den blev støbt på foranledning af Cecillia, datter af ridder Laurits Truelsen på Aakjær. Hun var gift med herremanden Markvar Rostrup, som senere overtog Aakjær efter svigerfaderen. På kirkeklokken er indgraveret på latinsk: *Dua Cecillia fecit me fundi*. Oversat til: Fru Cecillia lod mig støbe, og den dag i dag lyder den smukke klokkeklang, når der kaldes til handlinger i kirken. Frem til reformationen i 1517 hørte kirken ind under Aakjær, hvorefter den blev lagt ind under kronen, for igen i 1661 at komme tilbage til Aakjær. Her blev den, til den i 1810 blev solgt til Gyllingnæs, som under skiftende ejere havde den til 1883, hvor sognets beboere frikøbte den. I 1911 overgik den til at være selveje. Kirken ligger i udkanten af byen, hvor den med sit høje, flotte hvide tårn står og skuer ud over mark og by. Den har oplevet meget, både krig og fred, sorg og glæde, medmenneskelighed og det modsatte, men måske det allervigtigste, nemlig at have fået lov til at følge Gylling og dens befolkning igennem alle årene. Somme tider har der været fuldt hus, andre gange det modsatte, men det har altid været sådan, at det netop er dette gamle hus, byens borgere søger til, når der er brug for det. Mange kører hver dag forbi denne gamle kirke uden at tænke over, at den ligger der, men næsten alle har et blik for, at vi i Gylling vel nok har landets smukkeste fredede præstegård. Den er oprindeligt bygget i 1729 og blev fredet i 1945. I sydfløjen findes der en mindestue for Gyllings navnkundige præst, Otto Møller. Han blev født i 1831 i Taarup ved Viborg, og i 1860 blev han kapellan hos sin far Hans Larsen Møller her i Gylling, hvor han fra 1870 var sognepræst frem til sin død i 1915. Otto Møller var kendt viden om, og folk kom kørende i hestevogn langvejs fra, for at høre ham prædike i Gylling kirke. Otto Møller har, som præsterne før og efter ham, kunnet glæde sig over at færdes i de smukke omgivelser, som kendetegner området omkring kirken og præstegården. Gylling kirke og Alrø kirke har i dag et tæt samarbejde. Indtil 2017 havde de hvert sit menighedsråd, som blev lagt sammen til ét ved menighedsrådsvalget i 2017. Gylling kirke er i dag et af de kulturelle samlingspunkter i byen. Ud over de kirkelige handlinger, er der mange andre arrangementer f.eks. koncerter, fortællinger, minikonfirmander og højskoledage. Her ud over samarbejder kirken med andre foreninger, Gylling skole, Gylling Efterskole og private, om at styrke sammenholdet i byen. Menighedsrådet arbejder i disse år på at nytænke kirke og kirkegården. Målet er bl.a. en mere nutidig indretning af kirkegården, så den ud over at være et sted, hvor vi kan mindes vore afdøde, også kan blive et sted, hvor man har lyst til at opholde sig i de smukke omgivelser. Vi vil gerne være med til en udbygning af stisystemet i byen. Måske kan vi på sigt plante skov på det bortforpagtede jordstykke vest for kirken, og integrere det sammen med kirkegården og byen. Alt i alt handler det om, at kirken og kirkegården bidrager til at gøre Gylling by til et attraktivt og meningsfuldt sted at være.

Skoler i Gylling

Gylling har to skoler. En kommunal skole og en efterskole.

Gylling Efterskole er fortrinsvis for elever, der er ordblinde. Skolen blev grundlagt i 1865 som en Grundtvig-koldsk friskole. I 1965 overgik den til at være friskole. Skolen er i dag landets største efterskole for ordblinde. Skolen er en af byens største arbejdspladser med 35 ansatte. Skolen ejer en del bygninger i den vestlige del af byen, bestående af skolelokaler, tidligere private huse og to tidligere ejendomme (gårde). Alle indrettet til undervisning eller beboelse for elever og personale. Der er for år tilbage opført en del nye bygninger, dels til undervisning og dels til sport. Her tænkes på hallen. Hallen er til gavn for skolens godt 100 elever og for foreninger i byen. Desuden er hallen samlingspunkt for mange arrangementer. I og omkring skolen er der mange grønne områder, der er til gavn for områdets beboere. Skolen har samtidig en skolekreds med omkring 100 medlemmer, der støtter op omkring skolen.

Gylling Skole er en kommunal skole. Skolen blev grundlagt i 1893. Den blev ombygget første gang i 1954 efter krav i skoleloven. Næste renovering skete i årene 1960-63, igen efter krav i loven. I 1983 gennemgik skolen en totalrenovering som følge af stigende elevtal og brandkrav. I 1969 blev der oprettet en skolekreds i forbindelse med skolen. Skolekredsen samarbejder med skolen om at skabe gode forbindelser mellem skolen og forældrene samt mellem skolen og byen. I efteråret 2017 har skolen fået nyt skolekøkken og natur og teknik- lokale. Den har fået nye vinduer m. m., så den nu fremstår rigtig flot.

Igennem årene har skolen været samlingspunkt for utallige aktiviteter, skabt af foreninger, indbyggere og forældre i Gylling og omegn. Gylling Fritidsskole, ungdomsklub, pensionistklub og gymnastikforening er bare nogle af dem, der har brugt skolens lokaler gennem tiden.

I dag arbejder skolen under en landsbyordning. Dagleje, børnehave og skole arbejder sammen i en enhed. Det gør, at det er nemt at få passet sine børn i Gylling og omegn. Desuden er overgangen fra dagpleje over børnehave til skole noget nemmere. Landsbyordningen er et gode for skolen, da modellen er foregangsmodel for, at andre skoler måske også vil gøre brug af en ordning på deres skoler. Derved er Gylling Skole foregangsfigur for andre.

Skolen arbejder hele tiden på at gøre skolen mere åben i samarbejde med foreninger og indbyggere i Gylling og omegn. Det er Gylling Skoles forsøg på at gøre Gylling by og omegn mere attraktiv at bo i.

Fremover vil man satse på at få flere børn i skolen. I dag er der omkring 170 børn under landsbyordningen. Udvikler skolen sig, ser man en bedre mulighed for overlevelse. Det betyder også, at det bliver mere attraktivt at bosætte sig i Gylling og omegn.

Gylling og naturen

Gylling og omegn befinder sig i en natur med mange forskellige muligheder. Det ligger i et naturskønt område med strand ved Splidholm samt smukke omgivelser omkring Gyllingnæs, Sondrup Bakker og Vadegrunden.

Gylling og omegn befinder sig i et område med en lang historie. Via de fund, der er gjort i og omkring Gylling, kan man datere historien langt tilbage. Man har fundet rester fra en borg i Fensten, der daterer sig tilbage til 1100-tallet. Vi har en række store herregårde på egnen, der har en god historie. Omkring Gylling by er der fundet mange gamle ting, der beviser, der har boet mennesker her på egnen helt tilbage til stenalderen.

I 2016/17 fik vi renoveret kloaksystemet i Gylling by. I forbindelse med det, er der etableret et nyt, stort, grønt område øst for byen. Det indeholder et overfladebassin og et større grønt område, der er frit tilgængeligt for byen. Desuden er der reetableret en sti (kirkesti) gående fra Gylling by og ud til Splidholm, hvilket gør det muligt at gå lange ture i området. Et grønt laug er etableret for at være med til at vedligeholde stien og det grønne område ved regnvandsbassinet.

Ud over det har vi det grønne område ved spejderpladsen i den vestlige del af byen. På modsatte side har vi det store, grønne område i forbindelse med efterskolen. Der er det grønne område omkring Gylling Mølle og sportspladsen centralt i byen.

Margueritrutten og Kulturringen går gennem byen, så udadtil er vi forbundet med omverdenen via disse ruter.

Det er vigtigt, vi fastholder alle disse herligheder - de burde endda udbygges. Med Margueritrutten og Kulturringen er der en god mulighed for at brande Gylling og omegn. Man kan udbygge de grønne områder med toiletter, shelters, borde og bænke og en god information i forbindelse med opholdsstederne.

Der kan laves hundeskov på arealerne ved Jens Nørgaardsvænge. På de markarealer, der ligger i forbindelse med regnvandsbassinet, kan etableres kælkebakke.

Via en kommende hjemmeside for Gylling og omegn kan man brande egnen med billeder og historier. Vi kan via kommunens hjemmeside og kontakt til ejendomsmæglere reklamere for egnen og naturen.

Udviklingsområde: Adgang til naturen

Ny forskning dokumenterer, at adgangen til naturen er en udslagsgivende faktor, når en familie vælger at flytte fra by til land. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at naturen er der – der skal også være adgang til den, dvs. gode stier, grønne områder, adgang til skoven m.m. Ønsket om bedre adgang til naturen samt oplysning om eksisterende muligheder er også et ønske, Lokalrådet ofte hører udtrykt fra nuværende beboere.

Fokusområdet omkring stierne støtter op om Odder Kommunes Udviklingsplan, fordi arbejdet vil styrke bosætningen samt give mulighed for oplevelser og et sundt og aktivt liv med kvalitet.

Stisystemerne i og omkring Gylling kan udbygges. Kirkestien kan forbindes med en sti, der går omkring kirken og omkring de grønne arealer ved efterskolen samt videre ud langs Malskær bækken til Malskærvej. Her er der så mulighed for at gå videre enten mod Falling eller Fensten.

Vi vil lave aftaler med de forskellige lodsejere om, hvordan og hvornår man må færdes på stier og skel ved deres jorde.

De aftaler, kunne vi tænke os, skulle munde ud i et kort over Gylling med de forskellige vandremuligheder. Vi vil evt. markere ruterne og tydeliggøre, hvad man skal gøre for at vise hensyn til lodsejere og naturen.

Der skal tages hensyn til jagt, husdyr og afgrøder samt lodsejernes privatliv.

Målsætning: Øge adgang til naturområder ved etablering/markering af stier. Fortegnelse over eksisterende stier skal kortlægges, så alle, såvel beboere som udefrakommende besøgende og motionister, kan se vores stier og planlægge deres ruter derefter.

Vi vil i samarbejde med Grønt Laug være med til at vedligeholde og renholde den genåbnede kirkesti og det grønne område ved regnvandsbassinet.

Udviklingsområde: Trafik og Transport

Cykelsti:

Det er meget vigtigt for Gylling, at vi får den lovede cykelsti til Ørting. Vi vil derfor følge kommunens arbejde med at etablere den meget tæt. Kommunen regner med at bruge det meste af 2018 til at projektere stien, så selve anlægsarbejdet vil blive i 2019.

Transport:

Vi vil være med til at udbrede kendskabet til FLEX-trafikken. Kommune, hjemmesider og andre info- muligheder skal styrkes i at give information om den mulighed for transport, der er opstået i kølvandet af de dårligere busforbindelser.

Delebiler er også en mulighed for byen, ligesom køre-sammen-mulighederne bør undersøges og styrkes. Vi bakker op om, at den nye fælles hjemmeside for Gylling kan bruges til denne form for information og aftaler.

Internt i byen:

Vi vil forsøge at forbedre forholdene på Købmagergade. Vi foreslår 2 muligheder:

1. Gennemkørsel med lastbiler forbydes ved skiltning.
2. Der etableres ensrettet færdsel.

Begge forslag burde kunne forbedre forholdene i gaden.

Udviklingsområde: Gylling Mølle

Gylling Mølle er et stort aktiv for Gylling og for hele Odder Kommune.

Lokalrådet ser Gylling Mølle som en aktiv kulturbærer. Mange tråde går ud i lokalsamfundet herfra, og vi ønsker at forstærke disse bånd og dybe rødder. Møllen er den sidste gallerimølle i Odder Kommune og er helt unik for hele Hads Herred. Møllen er et flot vartegn for området, og vi synes, det er vigtigt, at møllen bevares.

Gylling Mølles bestyrelse har i samarbejde med en fundraiser igangsat et meget stort projekt for at redde møllen. Udover at redde selve møllen ønsker man at opføre en velkomstbygning i gammel stil, som skal indeholde toiletter, informations- og formidlingsrum samt spiserum.

Vi vil støtte mest muligt op omkring dette projekt og forventer, at alle Gyllingborgere og andre interesserede vil gøre det samme.



Efterord

Vi håber, at denne udviklingsplan for Gylling bliver et værktøj til at fastholde dialogen og samarbejdet mellem borgerne og den kommunale forvaltning, om udviklingen af lokalsamfundet i Gylling.

Udviklingsplanen skal være et levende dokument, hvor input og ønsker kommer løbende fra borgerne i lokalsamfundet og ved afholdelse af borgermøder. Ønskerne indskrives i udviklingsplanen, som kan indgå som lokalsamfundenes bidrag til lokal udvikling og overordnet til Odder Kommuneplan.

Lokalrådet fungerer som indsamler af ønsker og udarbejder/reviderer udviklingsplaner som idegrundlag for lokal udvikling og input til Odder Kommuneplan.

Udviklingsplanen kan komme til at betyde:

En mere aktiv borgerinvolvering i lokalområdets udvikling og større medansvar og engagement blandt lokalbefolkningen.

Andre steder udtrykker tilflyttere, at et lokalområdes vision og ønsker om udvikling har haft positiv indflydelse på deres valg af et lokalområde som bosætningssted.

Dette håber vi også bliver tilfældet med denne udviklingsplan.